

Λίγα λόγια για την Κατάληψη Κυλικείου Οκτόγωνα

Πού βρίσκεται?

Εδώ και δύο χρόνια, ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και το «πάρκο ειρήνης», βρίσκεται ένας ανεκμεταλλεύτος χώρος, που ανήκει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του πανεπιστημίου. Ο εν λόγω χώρος έχει νοικιαστεί αρκετές φορές από την διοίκηση του πανεπιστημίου σε ιδιώτες ως κυλικείο.

Γιατί στο πανεπιστήμιο?

Το πανεπιστήμιο αποτελώντας δομικό κομμάτι του συστήματος λειτουργούσε πάντα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του κεφαλαίου, ακόμα και όταν είχε «δημόσιο» χαρακτήρα. Σε μια περίοδο που η κεφαλαιοκρατική επίθεση οξύνεται, το πανεπιστήμιο αναδεικνύει όλο και περισσότερο τον ρόλο του ως χώρος καπιταλιστικής εκμετάλλευσης (επιχειρησιακοί όροι λειτουργίας, κριτήρια κερδοφορίας κλπ.). Αντιλαμβανόμενοι τον εαυτό μας ως κομμάτι των από τα κάτω και οργανώνοντας την απειθαρχία μας, επιλέγουμε να συλλογικοποιήσουμε τις αντιστάσεις μας στο χώρο που λειτουργούμε και να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, έξω από συμβιβαστικές λύσεις.

Γιατί κατάληψη?

Καταλαμβάνουμε και διεκδικούμε τον χώρο αυτό για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας και να στεγάσουμε τις επιθυμίες μας, πραγματοποιώντας τη λογική της αυτοδιαχείρισης. Παράλληλα, εμποδίζουμε κάποια μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα και μέσω αυτής της πρακτικής αποδεσμεύουμε το χώρο και τον επανομηματοδοτούμε. Γιατί δε θέλουμε τις επιχειρήσεις και κάθε άλλου είδους αφεντικό να κοστολογούν τις ζωές μας όπου κι αν βρισκόμαστε και γιατί δε θέλουμε τους εαυτούς μας μέσα σε θεσμούς (πρυτανική αρχή κλπ.) και διαπραγματεύσεις. Αυτά που θέλουμε και που έχουμε ανάγκη, θα τα διεκδικήσουμε μόνοι και μόνες μας.

Ποιές είναι οι αρχές λειτουργίας του κυλικείου?

Τονίζουμε ότι η αυτοδιαχείριση για εμάς αποτελεί πολιτική έννοια όπως και η αντιεραρχία, η αντιεμπορικότητα και η αυτοοργάνωση, βάσει των οποίων θα λειτουργεί ο χώρος. Επίσης, στεκόμαστε ενάντια στην διαμεσολάβηση από τα Μ.Μ.Ε. καθώς έχει αποδειχθεί επανειλημμένα πως ο ρόλος τους είναι να προστατεύουν τα συμφέροντα των αφεντικών τους και να καταστέλλουν με τον τρόπο τους, οτιδήποτε βρίσκεται απέναντι σε αυτούς.

Η αυτοδιαχείριση είναι ένα ακόμα εργαλείο του ταξικού αγώνα που τα υποκείμενα πράττουν ισότιμα και οριζόντια μακριά από λογικές ανάθεσης και ιεραρχίας. Αποτελεί ένα τρόπο λειτουργίας και δράσης που αναδεικνύει ένα διαφορετικό οργανωτικό μοντέλο, καταργώντας στην πράξη σχέσεις διευθυντή-διευθυνόμενου, πελάτη-εργαζόμενου. Σκοπός μας είναι να γίνουμε όλοι διαχειριστές, δηλαδή να μην υπάρχουν διαχειριστές. Κινείται έξω από λογικές κέρδους κι εμπορεύματος και αποτελεί μια ακόμη ρωγμή στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ότι μία κοινωνία χωρίς αφεντικά προωθεί την άνθηση της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης.

Πώς λειτουργεί το κυλικείο;

Το εγχείρημα δεν έχει καμία σχέση με τη φιλανθρωπία, αποτελεί νοοτροπία και κουλτούρα. Δηλαδή, δεν είναι ένα μέσο που απλώς θα μας κάνει να βιώσουμε πιο ανώδυνα την συστημική κρίση, αλλά αντιθέτως έρχεται κόντρα σ' αυτήν και σ' αυτούς που τη δημιούργησαν.

Μέσα στον χώρο αυτό διαμορφώνονται η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα ενάντια στον ατομικισμό και τον ανταγωνισμό που εκπέμπει το αστικό σύστημα. Αναπτύσσονται νέες ανθρώπινες σχέσεις ενάντια στην εμπορευματοποιημένη καθημερινότητα και δημιουργείται ένα κοινωνικό κέντρο αγώνα και πολιτικής ζύμωσης. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί απλά ένα κυλικείο, αλλά ένα χώρο πολιτικής ελευθερίας.

Το μόνο όργανο που έχει αποφασιστικό χαρακτήρα σ' αυτό το εγχείρημα είναι η ανοιχτή διαχειριστική συνέλευσή του, η οποία έχει αντιεραρχικό και οριζόντιο χαρακτήρα και λειτουργεί στη βάση της αμεσοδημοκρατίας. Ξεκαθαρίζουμε ότι στη συνέλευση χωράει όποιος και όποια θεωρεί ότι αποτελεί κομμάτι του ευρύ ταξικού αγώνα. Με λίγα λόγια απευθυνόμαστε σ' όλο το πανεπιστήμιο και γενικότερα σ' όλη την κοινωνία. Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή όλων στο εγχείρημα θα είναι αυτή που θα το θωρακίσει απέναντι σε όποιον το επιβουλεύεται και θα εγγυηθεί τη λειτουργία του, κόντρα σε κάθε μελλοντικό διαγωνισμό πλειοδοσίας ή ενδεχόμενη καταστολή.

Κι ως μην ξεχνάμε ότι μπάτσοι, φασιστές, σεξιστές και ρατσιστές είναι ανεπιθύμητοι.

Ο χώρος έχει καταληφθεί από σήμερα 25/2 και θα είναι ανοικτός όλη μέρα όπου θα πραγματοποιούνται εργασίες και δράσεις παράλληλα. Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη από κόσμο θα ενισχύσει τη δυναμική του εγχειρήματος.

Όλοι και όλες εκεί.